

LUIHEID



De ijverige mens is aan enkele verzoeken blootgesteld, de luie aan alle. Luie christenen worden minder door de boze verzocht dan zij hem in verzoeking brengen om hen te verzoeken. Luiheid zet de deur van het hart wijd open en nodigt de boze om binnen te gaan, maar zijn wij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig, dan moet hij, wil hij binnen komen, door de deur inbreken. Met Gods hulp is er naast het geloof geen beter schild tegen de verzoeking, dan gehoorzaamheid aan dit voorschrift: "Zijt arbeidzaam en vurig van geest, dienende de Heere."

