

# WIJ HEBBEN HEM LIEF, OMDAT HIJ ONS EERST LIEFHAD

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

## "Voor Iedere Morgen"

*Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 1 Johannes 4 vers 19*

Onze planeet heeft geen ander licht dan het licht dat van de zon afstraalt. Zo bestaat er ook geen echte liefde tot Jezus dan alleen de liefde die vanuit de hemel neerdaalt. Al onze liefde tot God ontspringt uit de bron van de oneindige liefde van God. De enige reden waarom wij Hem liefhebben, is dat Hij ons eerst heeft liefgehad. Onze liefde tot Hem is de uitwerking van Zijn liefde voor ons. Iedereen kan een zekere mate van bewondering ervaren als hij de werken van God bezieet, maar het vuur van de liefde kan alleen door de Geest van God aangestoken worden. Wat is het een groot wonder dat mensen zoals wij zijn, ertoe gebracht zijn om Jezus lief te hebben. Wat is het wonderlijk dat Hij ons tot Zichzelf gebracht heeft door het openbaar maken van deze geweldige liefde, terwijl wij tegen Hem in opstand waren! Wij zouden nooit een greintje liefde tot God in ons hart gehad hebben als zij niet door het zaad van Zijn liefde in ons hart was gezaaid. Onze liefde tot God heeft niet alleen een Goddelijk begin, maar zij moet ook steeds weer door God gevoed worden. De liefde is een vreemde, uitheemse plant; zij groeit van nature niet in de menselijke grond. Zij moet vanuit de hemel begoten worden. De liefde tot Jezus is een tere bloem en als zij geen andere voeding zou krijgen dan de voeding die uit de rotsbodem van ons hart getrokken wordt, dan zou zij snel verwelken. Zoals de liefde van boven komt, zo moet zij ook met hemels brood gevoed worden. Zij kan niet bestaan in de woestijn, behalve als zij door het manna vanuit de hemel gevoed wordt. Liefde moet door liefde leven. Het leven van onze liefde tot God is Zijn liefde voor ons.

