

LEVEN ALS EEN CHRISTEN



Doe alles tot eer van God. 1 Korinthe 10:31

Een andere keer was Spurgeon weer op vakantie in Italië. Deze keer had hij niet alleen zijn vrienden bij zich, maar ook iemand anders, iemand die heel speciaal voor hem was, namelijk zijn vrouw Susannah. Dit gebeurde niet vaak omdat Susannah zich vaak niet gezond genoeg voelde om naar het buitenland te reizen. Ze verbleven in een hotel onderaan een berg. Op een dag besloten ze om met zijn allen een gletsjer te bekijken. De eigenaar van het hotel was zo vriendelijk om met hen mee te gaan en hen de weg te wijzen. Ze hoefden niet te lopen, maar reisden op muilezels. Ze kwamen vrij hoog en het uitzicht en het landschap waren prachtig, met mooie bergen en prachtige valleien. De hoteleigenaar had al gemerkt hoe Spurgeon en de anderen zich gedroegen, want hij had nog nooit mensen zoals zij in zijn hotel gehad. En terwijl ze die dag onderweg waren, viel hem iets anders op. Toen Spurgeon de prachtige schoonheid van de natuur zag, begon hij God te loven voor al het moois dat Hij had geschapen. Hij riep zijn vrienden op met hem mee te doen, en ik geloof dat ze dat zeker hebben gedaan. Als we naar de schoonheid van de natuur kijken, moeten we ons herinneren dat God al deze dingen heeft gemaakt, en daarom moeten we Hem ervoor loven en danken. Alles wat God heeft geschapen getuigt van Zijn macht en wijsheid!

De hoteleigenaar die de muilezel leidde waarop Susannah zat, draaide zich om en zei tegen haar: 'Mevrouw, deze mannen zijn geen mensen, maar engelen!' Susannah vroeg hem waarom hij dat dacht, zijn antwoord daarop was dat hij nog nooit zulke aardige, vriendelijke en goedhartige mensen bij zich had gehad! Geen van hen had iets bijzonders gedaan of gezegd, maar alleen al door zich als een christen te gedragen, hadden ze een geweldige indruk op hem gemaakt. Een paar jaar geleden

maakte ik iets soortgelijks mee. Ik ging naar een feestje in Aviemore in Schotland. Terwijl ik daar was, probeerden een paar mensen van onze groep het boogschieten uit. De man die de leiding had, zei later dat hij nog nooit les had gegeven aan mensen die zo vriendelijk en attent voor elkaar waren. In andere groepen die hij les had gegeven, drongen mensen zich naar voren en waren ze onbeleefd geweest, maar onze groep liet door hun gedrag zien dat ze een christelijk leven leidden. Als je een christen bent, moet je overal en altijd een christen zijn. Het is heel gemakkelijk om er op zondag als een christen uit te zien, maar hoe zit het met de andere dagen van de week? Je kunt je in de kerk als een christen gedragen, maar hoe zit het thuis, op school of op het werk? De apostel Paulus zei in zijn brief aan de christenen in Korinthe: 'Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. (1 Korinthe 10:31). Als we echte christenen zijn, moeten we dat altijd en overal laten zien.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.

