

LEEF IN GOD



En hij zegende Jozef. Genesis 48:15

Jakob wilde zijn kleinzoons zegenen en hen aan God opdragen. Hij spreekt over God, voor Wiens aangezicht zijn vaders wandelden, de God, Die hem zijn leven lang had gezegend. Dat is het grote verschil tussen de ene mens en de andere. Er zijn twee geslachten: het ene vreest God en het andere vreest Hem niet. De godsdienst van het heden beweegt zich, zoals ze is, in een verkeerde richting. Zij zoekt wat men noemt de 'passie voor de humaniteit', maar wat we veel méér nodig hebben is een bezielde-zijn voor God. Onze wandel zal nooit deugen, zolang God niet de Eerste, de Middelste en de Laatste is. Ik verwacht niets van een goedheid die niet op godsvrucht is gegrond. We zullen de mens niet lang liefhebben als we niet eerst en vooral de liefde tot God aankweken. Wat onze jongens nodig hebben wanneer ze aan het begin van hun leven staan, is een God. Als we hun niets anders hebben te geven, hebben ze toch genoeg als ze God bezitten. Wat onze meisjes nodig hebben als ze niet langer de verzorging thuis krijgen, is de liefde van God in hun hart; en of ze veel geld hebben - dat doet er niet zo toe. In de gemeenschap met God ligt het wezen van het ware leven van de mens. Leef in God, leef door de kennis van de Allerhoogste, leef door de verlossende Engel — dat is pas echt leven!

