

EEN VREEMDELING MET EEN VREEMDE VRAAG

Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden. Spreuken 14:15

Spurgeon ontmoette voortdurend mensen. Soms ontmoette hij mensen in de kerk, of wanneer hij op andere plaatsen predikte. Anderen ontmoette hij onderweg, en weer anderen kwamen hem thuis bezoeken. Op een dag werd er thuis op zijn deur geklopt, er stond een jongeman op de stoep die Spurgeon helemaal niet kende. De jongeman zei dat hij de zoon was van Henry Ward Beecher, die in die tijd een zeer beroemde Amerikaanse prediker en voorganger was en een van de grootste kerken in Amerika leidde. Hij had acht kinderen, waarvan slechts de helft de volwassen leeftijd bereikte, dus misschien was deze jongeman één van hen. Meneer Beecher was erg bekend in Groot-Brittannië, maar Spurgeon had hem nog nooit ontmoet. De president van de Verenigde Staten van Amerika, Abraham Lincoln, had meneer Beecher tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog naar Londen gestuurd om Groot-Brittannië ervan te overtuigen neutraal te blijven.

En dus nodigde Spurgeon de jongeman uit en leidde hem rond door het huis en door de grote achtertuin. Maar hij vroeg zich af waarom de man naar hem toe was gekomen. Was het gewoon een vriendschappelijk bezoek? Wilde hij Spurgeon gewoon ontmoeten? Toen werd het al snel duidelijk waarom hij was gekomen, want hij vroeg Spurgeon om een cheque voor hem te verzilveren. Dat was dus de reden van zijn bezoek. Nou, als vreemden om geld beginnen te vragen gaan er alarmbellen rinkelen! Spurgeon vond dit nogal vreemd. Zoals je ondertussen wel weet was Spurgeon een heel vriendelijk persoon, en gaf hij vaak geld of kleding aan mensen in nood, maar dit was anders. Er was iets aan deze jongeman dat niet helemaal klopte. Spurgeon was op zijn hoede!

Spurgeon zei tegen de jongeman: 'Ik denk niet dat u zoiets aan mij moet vragen. Als u echt de zoon van meneer Beecher bent, zou u uw cheque via een vriend of het Amerikaanse consulaat laten uitbetalen voordat u naar een volslagen vreemde komt.' Dus zei Spurgeon 'Nee' op het verzoek van de man, waarop de man vertrok. Een paar dagen later las Spurgeon een krant en daarin las hij dat een oudere man was vermoord in een trein die door een tunnel van de Brighton Railway reed. De moordenaar was door de politie gepakt en had een foto van hem. Spurgeon keek ernaar, en tot zijn verbazing herkende hij hem. Wie denk je dat het was? Het was dezelfde jongeman die had gezegd

dat hij de zoon van meneer Beecher was en die had geprobeerd om een cheque te innen. Hij was helemaal niet de zoon van meneer Beecher! Hij bleek een moordenaar te zijn! Het boek Spreuken geeft ons veel goede raad. Er staat het volgende in: '*Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden*' (Spreuken 14:15). Helaas spreekt niet iedereen de waarheid. Je kunt niet alles vertrouwen wat mensen zeggen. Daarom hebben we veel wijsheid nodig, en de Heere kan jou die geven.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.

