

KOM TOT HEM!



Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Matt. 11:28

Wij, die gered zijn, vinden rust bij Jezus. Zij, die nog niet gered zijn, zullen rust ontvangen, als zij tot Hem komen, want hier belooft Hij die te "geven". Niets kan vrijer zijn dan een gift; laten wij met blijdschap aannemen wat Hij met blijdschap geeft. Ge hoeft het niet te kopen noch het te lenen, maar ge kunt het ontvangen als een gift. U zwoegt onder de zweep van de eierzucht, gierigheid, wellust of onrust: Hij zal u bevrijden van deze ijzeren slavernij en u rust geven. Ge zijt "belast", ja, "zwaar belast" met zonde, vrees, zorg, wroeging, vrees voor de dood, maar als ge tot Hem komt, zal Hij de last van u afnemen. Hij droeg de verpletterende massa van onze zonden, zodat wij die niet langer behoeften te dragen. Hij maakte zichzelf de grote Lastdrager, opdat elke zwaar beladene zou kunnen ophouden zich te buigen onder de ontzettende druk. Jezus geeft rust. Zo is het. Wilt u het geloven? Wilt u er de proef van nemen? Wilt u dat terstond doen? Kom tot Jezus met afzien van elke andere hoop, door aan Hem te denken, gelovend het getuigenis van God aangaande Hem, en alles aan Hem toevertrouwend. Als u zo tot Hem komt, zal de rust, die Hij u zal geven, diep zijn, veilig, heilig en altijdduerend. Hij geeft een rust, die in de hemel tot ontplooiing komt en Hij geeft die op deze dag aan allen, die tot Hem komen.

