

KOM EN ZIE



Kom en zie. Johannes 1:47

Kom en zie,' zei Filippus, en Nathanaël kwam en zag. Hij schijnt niet te hebben verwacht dat hij tot Christus bekeerd zou worden door wat hij met zijn natuurlijke ogen zag. Hij kwam tot zijn inzicht door een geestelijk zien op Hem. Het is waar: hij zag de Persoon van de Messias, maar verwachtte niet in de menselijke verschijningsvorm enige trek te zien die hem bij zijn beoordeling zou kunnen leiden. Hij wachtte tot de mond van de Messias had gesproken, en daarna, toen hij had ingezien dat deze mysterieuze Persoon alwetend was, en dat Hij zijn gedachten kon lezen en zijn verborgen daden kon ontdekken - toen geloofde hij. Ik ben bang dat sommigen van u in het donker leven omdat u de een of andere fysieke openbaring verwacht. U hoopt op een levendige droom, een bepaalde vreemde gewaarwording in uw vlees of een heel opmerkelijke gebeurtenis in uw gezin. Tenzij u tekenen en wonderen ziet, zult u niet geloven. Nee, een zaligmakend gezicht op Christus is iets anders. De waarheid moet haar stempel drukken op uw geestelijke vermogens, moet uw verstand verlichten en zich tot uw gevoel uitstrekken. De tegenwoordigheid van Christus op aarde is een geestelijke tegenwoordigheid. U zult Hem op dit moment met deze sterfelijke ogen niet te zien krijgen, maar wel met de ogen van uw ziel. U zult de schoonheid van Zijn wezen bemerken, de majesteit van Zijn Persoon, de algenoegzaamheid van Zijn verzoening - en bij het zien van deze dingen zal de Heilige Geest u ertoe brengen te geloven in Hem, en te leven!

