

KLEM JE VAST AAN JE GELOOF



... maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. Lukas 22:32

Het is volstrekt zeker dat de tussenkomst van Christus er een is van een goede uitkomst. Een feit is, dat Hij Die deze tussenkomst aanbiedt, op de goede uitkomst ervan vooruitloopt. Hij voorziet die, terwijl Hij Zijn dienaar het gebod geeft: 'En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.' Dat is dan een vaste en plechtige belofte dat hij bekeerd zal worden, teruggahaald, hoe ver hij ook afdwaalt. Hij zal dus met zekerheid hersteld worden; anders zou de Heiland hem geen gebod hebben gegeven dat slechts kon gelden als er zich een bepaalde onwaarschijnlijke en onvoorziene gebeurtenis zou voordoen. O, u die een oprecht kind van God bent, u wordt misschien ondergedompeld, maar verdrinken zult u nooit! O, strijder van het kruis, uw schild is mogelijk bedekt met vurige pijlen, zó dicht opeen als boompjes groeien in een jong bos - maar geen pijl zal ooit uw hart bereiken! U kunt gewond raken aan hoofd en hand en voet; u kunt van onder tot boven onder de littekens zitten, maar uw leven is u gegeven. U bent als een buit aan Christus gegeven; u zult te voorschijn komen, zelfs uit de kaken van de dood, en de satan overwinnen door Christus' kracht. Vertrouw slechts op Christus, vertrouw slechts op Hem. Klem u vast aan uw geloof, geliefden, klem u vast aan uw geloof! Ik zou graag met die jongeman in contact willen komen die kort geleden heeft zitten luisteren naar leraars die alles in twijfel trekken, om hem in het oor te fluisteren: Klem je vast aan je geloof, jongen, want als je dat verliest, verlies je alles.

