

KINDEREN GODS



Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Romeinen 8:14

Van kinderen nemen we aan dat ze een beetje op hun ouders lijken. Kinderen van God, geboren uit de grootste van alle ouders, wedergeboren door de almachtige kracht van Gods Geest, zullen zeker heel veel lijken op hun hemelse Vader. We kunnen niet als God zijn in vele van Zijn Goddelijke eigenschappen, want die zijn uniek en onmededeelbaar. Wij kunnen Zijn macht niet uitoefenen, noch Zijn oneindige wijsheid bezitten of onafhankelijk zijn en op onszelf bestaan, de soevereiniteit bezitten of het waardig zijn dat men ons aanbidt. De mens kan nooit zo duidelijk het beeld van de Vader zijn als Jezus dat is, want Hij is in een verborgen zin de eniggeboren Zoon van God. Wij kunnen God evenwel in veel van Zijn eigenschappen navolgen, vooral in die welke zedelijk en geestelijk van aard zijn. In die hoedanigheden moeten we navolgers Gods zijn, 'als geliefde kinderen', of anders kunnen we niet achter onze hemelse stamboom komen. Het punt dat in de tekst wordt genoemd, mag nooit iets zijn wat we ons afvragen, want als dat twijfelachtig is, is onze relatie als kind ten opzichte van God niet bewezen. We moeten 'door de Geest Gods geleid worden.' De Geest van God, Die altijd met de Vader en de Zoon is, moet voortdurend met ons zijn, zodat Hij ons leidt, leert, aanmoedigt, bezielt, tot daden aanzet en beïnvloedt, en anders moeten we het maar niet aandurven te denken dat we kinderen Gods zijn.

