

# KIJK OMHOOG



*Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Johannes 1:29*

Ik ken velen wier geweten werkelijk ontwaakt is en die zichzelf als zondaars zien in de ogen van God; maar in plaats van het Lam van God te aanschouwen, zien zij voortdurend op zichzelf. Ik denk dat ze geen vertrouwen hebben in hun eigen gerechtigheid, maar dat ze bang zijn dat ze zich niet zo schuldig voelen als ze zouden moeten. Ze denken dat ze nog niet voldoende ontwaakt zijn, voldoende vernederd, voldoende berouwvol, enzovoorts, en dus kijken ze naar zichzelf in de hoop vrede met God te krijgen. Stel dat je gisteren of eergisteren het erg koud had gehad en dat je daarom naar buiten was gegaan en je een blik op het ijs en de sneeuw had geslagen. Denk je dat dat zicht je zou hebben opgewarmd? Nee, je weet dat je het steeds kouder zou hebben gehad. Stel dat je erg arm bent, en dat je je geestesoog op je lege zak fixeert. Denk je dat dat je zal verrijken? Of stel je voor dat je een ongeluk hebt gehad en dat een van je botten gebroken is. Als je heel serieus denkt aan dat gebroken bot, denk je dan dat je overweging het zal herstellen? Toch lijken sommige zondaars zich voor te stellen dat de redding tot hen kan komen door hun overweging van hun verloren en geruïneerde toestand. Mijn lieve onbekeerde toehoorders, jullie zijn verloren of jullie het nu weten of niet. Neem dat feit voor lief. Als jullie gered willen worden, kijk dan niet naar jezelf, maar "zie het Lam Gods".

