

# JEZUS VERTROUWEN



Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden... Handelingen 16:31

Ik heb hier nog een verhaal over een Nederlander die Spurgeon kwam bezoeken - maar het is niet dezelfde die Spurgeons baard en snor niet mooi vond. Deze man reisde helemaal vanuit Nederland naar Londen omdat hij een heel belangrijke vraag wilde stellen. Hij ging de consistorie van de Metropolitan Tabernacle binnen en daar zat Spurgeon in zijn stoel. Spurgeon stelde eerst een vraag: 'Waar komt u vandaan?' De man antwoordde: "Uit Vlissingen, meneer, met de boot. Ik wil weten, meneer, wat ik moet doen om gered te worden!" Spurgeon zei: 'Wel, het is wel een lange reis om deze vraag te stellen. U weet wat het Woord zegt - *'Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden'* (Handelingen 16:31). 'Maar,' zei de man, "ik kan niet in Jezus Christus geloven!" Spurgeon antwoordde: 'Goed dan, luister! Ik heb vele jaren in Hem geloofd en ik vertrouw Hem, maar als u iets ten nadele van Hem weet, dan zou ik dat graag willen weten, want ik houd er niet van om misleid te worden.' De man antwoordde: "Nee, meneer, ik zou niets weten dat ten nadele van Hem is." Spurgeon zei: 'Waarom vertrouwt u Hem dan niet? Zou u mij kunnen vertrouwen?'

De Nederlander antwoordde: "Ja, ik zou u alles toevertrouwen!" 'Maar,' zei Spurgeon, 'u weet niet veel over mij!' De man zei: "Nee, niet veel; ik weet alleen dat u een prediker van het Woord bent, en ik geloof dat u eerlijk bent en dat ik u zou kunnen vertrouwen." Spurgeon zei: 'Bedoelt u te zeggen dat u *mij* wel kunt vertrouwen, *maar de Heere Jezus Christus* niet? Dan moet u toch wel iets slechts over Hem ontdekt hebben! Vertel het me!' De Nederlander stond een ogenblik na te denken. Wist hij iets slechts over Jezus? Nee, natuurlijk niet. Dus zei hij: "Beste meneer, ik zie het nu! Natuurlijk kan ik Hem vertrouwen! Ik kan niet anders dan Hem vertrouwen! Hij is zo goed dat ik Hem wel moet

vertrouwen!" Er zijn veel mensen die we vertrouwen, hoewel geen van hen perfect is. Dus hebben we toch geen reden om de Heere Jezus Christus niet te vertrouwen? Hij is betrouwbaar, goed en vriendelijk. De Nederlander vond het de moeite waard om helemaal van Nederland naar Londen te reizen omdat hij een belangrijke les had geleerd en was gaan inzien dat Jezus Zijn vertrouwen verdiende. Bij zijn vertrek zei hij tegen Spurgeon: "Vaarwel, meneer! Ik ga terug naar Vlissingen! Het is allemaal goed nu!"

*Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.*

