

# JEZUS VERSCHEEN EERST AAN MARIA MAGDALENA



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Avond"

*Jezus verscheen eerst aan Maria Magdalena. Markus 16:9*

Jezus verscheen eerst aan Maria Magdalena, waarschijnlijk niet alleen wegens haar grote liefde en haar volhardend zoeken, maar, gelijk het verband van de Schrift aanwijst, omdat zij een bijzonder zegeteken van Jezus verlossende kracht was. Leer hieruit dat de grote van onze zonden voor onze bekering ons niet moet doen vrezen, dat wij niet bijzonder begunstigd zouden kunnen worden, door de hoogste graad van gemeenschapsoefening met Jezus. Zij had alles verlaten om een getrouwe volgeling van haar Heiland te worden. Hij was haar eerste, haar hoogste liefde. Velen, die aan Christus zijde waren, namen Christus kruis niet op; zij deed het. Zij bestede haar goederen tot verlichting van zijn nood. Willen wij veel van Christus genieten, dan moeten wij Hem dienen. Noem ze mij, die zich het meest onder de banier van zijn liefde scharen, en die de diepste teugen uit de beker van de gemeenschap drinken, en ik ben zeker, dat zij het zijn, die het meeste geven, het best dienen en die het innigst aan het bloedend hart van hun Heer verkeren. Maar zie, hoe Christus zich aan deze treurende openbaart, door één woord: "Maria". Er was maar een woord van zijn stem nodig of terstond kende zij Hem, en haar hart gaf antwoord met een ander woord; het was te vol om meer te kunnen zeggen. Dat éene woord moest natuurlijk het geschiktste zijn voor de gelegenheid. Het hield gehoorzaamheid in: "Meester". Er is geen gemoedsgesteldheid, waarbij deze onderdanige belijdenis te koud bevonden zal worden. Nee, dan wanneer uw geest het meest met hemelse gloed

ontvlamd is, zult gij uitroepen: "Ik ben Uw dienstknecht, Gij hebt mijn banden losgemaakt." Zoo gij zeggen kunt: "Meester", zo gij voelt, dat zijn wil uw wil is, dan staat gij op een gelukkige, een heilige plaats. Hij moet "Maria" gezegd hebben, anders zou gij het "Rabbouni" niet hebben kunnen zeggen. Zie dus uit dit alles, hoe Christus hen eert, die Hem eren; hoe de liefde Hem dringt; hoe er slechts één woord van Hem nodig is om ons wenen in blijdschap te veranderen; hoe zijn nabijheid de zonneschijn van het hart is.

