

JE VERLANGENS ZULLEN VERVULT WORDEN



Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen. Psalm 145:19

Zijn Eigen Geest heeft dit verlangen in ons gewerkt, en daarom zal Hij het vervullen. Het is Zijn eigen inwendig leven, dat dit roepen ingeeft en daarom zal Hij het verhoren. Zij, die Hem vrezen, zijn mensen onder de heiligste invloed, en daarom is hun begeerte God te verheerlijken en zich voor eeuwig in Hem te verblijden. Zij zijn, evenals Daniël, mensen met verlangens, en de HEERE zal hen in staat stellen, hun begeerten te verwezenlijken. Heilige begeerten zijn genade in knop, en de hemelse Landman zal ze opkweken, totdat zij uitgroeien tot het volle koren in de aar. Godvrezende mensen verlangen heilig te zijn, nuttig te zijn, een zegen te zijn voor anderen, en zo hun God te eren. Zij begeren voorziening in hun nooddrift, hulp bij hun lasten, leiding in verlegenheid, bevrijding in ellende. En soms is dit verlangen zó sterk en hun geval zó dringend, dat zij het uitschreeuwen in hun zielestrijd, zoals kleine kinderen, als zij pijn hebben, en dan werkt de HEERE op alomvattende wijze, en doet alles wat nodig is, in overeenstemming met dit woord: "en verlost hen". Ja, als wij God vrezen, hebben wij niets anders te vrezen; als wij roepen tot de HEERE, is onze redding zeker. Laat de lezer deze tekst op zijn tong nemen en hem de gehele dag in de mond houden, en hij zal voor hem worden als "een wafel, met honing toebereid".

