

# ISRAËL IN EGYPTE



*En zij zongen het gezang van Mazes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij, Koning der heiligen. Openbaring 15:3 Verder lezen: Exodus 15:1-18*

Eén gedeelte van het lied van Mozes bestaat uit het prijzen van de macht waarmee God Zijn vijanden verstrooide. 'Gij hebt met Uw wind geblazen; de zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren!' Als wij de heerscharen van de farao hadden moeten vernietigen, wat zouden we dan een massa oorlogsinstrumenten nodig gehad hebben. Als wij de opdracht hadden gekregen om de heerscharen te vernietigen, wat zouden er dan een verbazende voorbereidingen, wat een gebrul, wat een lawaai en wat een grote activiteit geweest zijn. Maar let op de grootsheid van de uitdrukking. God verhief Zich zelfs niet eens van Zijn troon om het te doen. Hij zag de farao komen. Hij scheen met een rustige glimlach naar hem te kijken. Hij blies even met Zijn lippen en de zee overdekte hen. Jij en ik zullen ons er uiteindelijk over verbazen hoe gemakkelijk het geweest is om de vijanden van de Heere omver te werpen. Wij zijn heel ons leven bezig geweest om het middel te zijn om dwalingen weg te nemen. Als haar Meester zal komen, zal de kerk zich erover verbazen om te zien hoe, zoals het ijs smelt voor het vuur, alle dwaling en zonde bij de komst van de Allerhoogste volledig zal worden vernietigd. Wij moeten onze verenigingen en onze organisatie hebben, onze predikers en onze bijeenkomsten, en dat is nog goed ook; maar God zal ze uiteindelijk niet nodig hebben. Het vernietigen van Zijn vijanden zal voor Hem even gemakkelijk zijn als het scheppen van een wereld. Hij zat onbewogen in rustige stilte, en Hij verbrak de stilte alleen maar met de woorden: 'Er zij licht', en het licht was er. Zo zal Hij uiteindelijk, als Zijn vijanden woedend tekeergaan, Zijn wind laten blazen en zij zullen verstrooid worden.

## Ter overdenking

De schepping kostte God een paar dagen; de vernietiging van een grote macht zal Hem slechts een fractie van die tijd kosten (Op. 18:8,10,17 en 19).

Preek nr. 136

