

# IS HIJ DIERBAAR?



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Avond"

*Is Hij dierbaar? 1 Petrus 2:7*

Als de rivieren, die in zee lopen, zo verenigen zich al onze genietingen in de Geliefde. Het licht van Zijn ogen schittert boven de glans van de zon; de schoonheid van Zijn aangezicht is aantrekkelijker dan de schoonste bloemen; geen geur is gelijk aan de adem van Zijn lippen. Edelgesteenten uit de mijn en paarden uit de zee zijn zaken van generlei waarde, wanneer zij bij Zijn dierbaarheid worden vergeleken. Petrus zegt ons, dat Jezus dierbaar is, maar hij zegt niet en kan ook niet zeggen *hoe* dierbaar; niemand van ons kan de waarde berekenen van Gods onuitsprekelijke gave. Woorden kunnen de dierbaarheid van de Heer Jezus voor Zijn volk niet vermelden, noch uitdrukken hoe onontbeerlijk Hij is voor hun vrede en hun geluk. Gelovige, hebt gij niet vaak, te midden van overvloed, een pijnlijke leegte ondervonden, wanneer uw Heiland er niet was? De zon scheen, maar Christus verborg zich, daarom was alles voor u duister in de wereld; of wel, het was nacht, maar daar de morgenster was verdwenen, kon geen enkele ster een enkele lichtstraal u geven. Welk een woeste wildernis is deze wereld zonder onze Heiland! Zodra Hij zich voor ons verbergt, verwelken al de bloemen van onze hof; onze aangename vruchten vallen af; de vogelkens staken hun lied, en een stormwind rukt onze hoop omver. Al de kaarsen van de aarde tezamen kunnen geen daglicht doen ontstaan, als de zon van de gerechtigheid wordt verduisterd. Hij is de ziel van onze ziel, het licht van ons licht, het leven van ons leven. Lieve lezer, wat zou gij toch in de wereld doen zonder

Hem, te midden van haar verzoeken en zorgen? Wat zoudt jij 's morgens zonder Hem doen, wanneer jij ontwaakt en de strijd van de dag tegemoet gaat? Wat zou jij 's avonds doen, wanneer jij moe en afgetobt thuiskomt, als er geen open deur van de gemeenschap tussen Hem en u bestond? Geloofd zij Zijn naam, Hij zal ons niet toelaten ons levensgeluk buiten Hem te beproeven, want Hij verlaat de Zijnen nimmer. Daarom, laat de gedachte aan *wat het leven buiten Hem zou wezen*, Zijn dierbaarheid voor u verhogen.

