

IS HET OM NIET DAT JOB GOD VREEST?



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Is het om niet dat Job God vreest? Job 1:9

Dat was de goddeloze vraag van satan over die oprechte man van eertijds, maar er zijn in onze tijd velen waarover die vraag terecht gesteld zou kunnen worden, want ze dienen God slechts in schijn omdat Hij hun welvaart schenkt. Maar als de zaken hun tegenlopen, dan laten ze hun geloof in God, waar ze zo hoog over opgeven, maar al te gauw varen. Als ze zien dat het ze, sinds de tijd van hun zogenaamde bekering, goed gaat, dan zullen ze God op hun eigen vleselijke manier liefhebben, maar als alles hen tegenloopt, komen ze tegen de Heere in opstand. Het gaat hen om wat de tafel te bieden heeft, niet om de gastheer; ze beminnen de voorraadschuur, niet de heer des huizes. De ware christen verwacht zijn beloning in het leven hierna en dat hij in dit leven met allerlei verdrukking te maken zal krijgen. De belofte van het oude verbond was welvaart, maar de belofte van het nieuwe verbond is tegenstand. Denk aan Christus' woorden: 'Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg en alle rank die vrucht draagt' - Wat? 'die reinigt Hij opdat ze meer vrucht drage. Als u vruchten voortbrengt, dan zult u met verdrukking te maken krijgen. 'Dat is geen prettig vooruitzicht', zegt u nu. Maar die verdrukking heeft kostbare gevolgen. De christen die ermee te maken krijgt, moet leren zich te verheugen in de beproevingen, want naarmate die toenemen wordt ook zijn vertroosting in Jezus Christus overvloediger. Blijf ervan verzekerd dat, als u een kind van God bent, u de roede niet bespaard zal worden. Vroeger of later moet iedere staaf goud door het

vuur beproefd worden. Wees niet bang, maar verblijd u erin dat zulke vruchtbare tijden u nog te wachten staan. Want daardoor zult u losgemaakt worden van de aarde en voorbereid op de hemel. U zult bevrijd worden van uw verbondenheid met dit tijdelijke, en meer verlangend worden naar de eeuwige dingen die u spoedig geopenbaard zullen worden. Als u tot de ontdekking komt dat u, wat dit aardse betreft, God om niet dient, dan zult u zich verblijden over de oneindige beloning in de toekomst.

