

# IK ZOCHT HEM, MAAR IK VOND HEM NIET



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Morgen"

*Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Hooglied 3 vers 1*

Vertel mij waar je de gemeenschap met Christus verloren bent, en ik zal je de beste plaats aanwijzen om Hem te vinden. Ben je Hem in de binnenkamer, tijdens het persoonlijke gebed, verloren? Dan moet je Hem daar zoeken en zul je Hem daar weer vinden. Ben je Christus door de zonde verloren? Je zult Hem dan alleen vinden wanneer je die zonde opgeeft. Je zult Hem vinden wanneer je, met de hulp van de Heilige Geest, het lichaamsdeel doodt dat je tot zonde verleidt. Verloor je Christus door het verwaarlozen van het lezen van Zijn Woord? Zoek Hem dan juist in Zijn Woord. Het spreekwoord dat zegt: 'Je kunt iets alleen daar vinden, waar je het verloren bent', is helemaal waar. Zoek Christus daarom op de plaats waar je Hem verloren bent, want Hij is niet weggegaan! Maar het valt ons vaak zwaar om terug te keren. Bunyan vertelt ons in 'De Christenreis', dat de pelgrim de terugweg naar het Prieel van de rust, waar hij zijn rol verloren was, de moeilijkste weg vond die hij ooit moest begaan. Het is makkelijker om twintig mijl vooruit te gaan, dan om één mijl terug te gaan, om het verlorene te zoeken. Als je je Meester terugvindt, klem je dan aan Hem vast. Maar hoe komt het eigenlijk dat je Hem verloren bent? Je zou namelijk verwachten dat je zo'n dierbare Vriend nooit zou verlaten, want Zijn aanwezigheid is zo ontzettend heerlijk, Zijn woorden zijn zo vol troost, en Zijn gezelschap is zo dierbaar! Hoe komt het, dat je niet ieder moment op Hem

lette, omdat je bang was Hem uit het oog te verliezen? Wat een genade dat je nog op zoek bent naar Hem, nadat je Hem achterliet. Wat een genade dat je nu zucht: 'O, wist ik maar waar ik Hem kon vinden!' Ga ermee door Hem te zoeken, want het is gevaarlijk om zonder je Heer te zijn. Zonder Christus ben je als een schaap zonder herder, als een boomwortel zonder water, als een dor blad dat in de storm van de boom des levens is afgevallen. Zoek Hem met je hele hart, dan zal Hij Zich laten vinden; denk aan niets anders dan aan Hem. Dan zul je Hem al snel weer vinden en het zal je tot grote blijdschap en tot geluk zijn!

