

IK ZEG U, DAT ZO DEZEN ZWIJGEN, DE STENEN HAAST ROEPEN ZULLEN



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Ik zeg u, dat zo dezen zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Lukas 19:40

Maar kunnen de stenen roepen? Zekerlijk zouden zij kunnen, indien Hij, die de mond van de stomme opent, hen hun stem deed verheffen. Voorzeker, indien zij konden spreken, zij zouden veel te verhalen hebben, tot roem van Hem, die hen schiep door het woord van Zijn macht; zij zouden de wijsheid en macht verheffen van hun Maker, die hen tot aanzien riep. Zullen wij dan niet getuigen van Hem, die ons wederom geboren deed worden, en uit stenen Abraham kinderen verwekte? De oude rotsen zouden kunnen getuigen van verwarring en orde, van de daden Gods in de verschillende tijdperken van het scheppingsdrama; en kunnen wij niet vertellen van Gods wonderen en grote daden in de tijden van ouds, en al wat Hij gedaan heeft voor Zijn kerk? Indien de stenen konden spreken, zouden zij verhalen van Hem, die ze uit de aarde heeft gegraven en geschikt gemaakt voor de opbouw des tempels. En kunnen wij niet verhalen van die Heerlijke, die onze harten sloeg met de hamer des woords, opdat Hij door ons Zijn tempel opbouwen zou? Konden de stenen roepen, zij zouden hun Bouwheer prijzen, die hen bewerkte en vervormde naar de beeltenis van de stenen van een paleis. En zullen wij niet onze Bouwheer roemen, die ons een plaats heeft aangewezen in de tempel van de levende God? Konden de stenen spreken, zij zouden een lange,

lange geschiedenis van de herinnering te vertellen hebben; want menigmaal is er een grote steen opgericht tot een gedenkteken voor de Heer: en wij ook kunnen getuigen van Ebenhaëzers, stenen van de hulp, zuilen van de herinnering. De gebroken tafelen van de wet getuigen tegen ons, "maar Christus zelf, die de steen van de deur des grafes heeft gewenteld, spreekt voor ons." De stenen zouden wel willen spreken, maar wij zullen ze niet aan het woord laten komen; wij zullen hun stem door de onze tot zwijgen brengen; wij zullen geheiligde zangen aanheffen en de majesteit verkondigen van de Allerhoogste, al de dagen van ons leven Hem verheerlijkende, die door Jacob genoemd is: de Herder en Rots van Israël.

