

IK ZAL U AANWIJZEN, DAT ER NOG REDENEN VOOR GOD ZIJN



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn. Job 36:2

We mogen geen vertoning van onze deugzaamheid maken, of met onze ijver te koop lopen; maar tegelijkertijd is het verkeerd om altijd maar weer datgene wat God ons geschonken heeft om anderen te dienen te verbergen. Een christen behoort geen dorp in een vallei te zijn, maar 'een stad op een berg'; hij is geen kaars onder een korenmaat, maar een kaars op een kandelaar die overal zijn licht verspreidt. Op zijn tijd kan het goed zijn zich terug te trekken, en zich niet op de voorgrond dringen getuigt ongetwijfeld van bescheidenheid, maar als we Christus in ons verbergen, kan dat nooit goed gepraat worden en het achterhouden van de waarheid, die ons zo dierbaar is, is een zonde tegenover anderen en een belediging van God. Als u van aanleg wat zenuwachtig en teruggetrokken bent, moet u er wel voor waken daaraan niet te veel toe te geven, want anders wordt u nutteloos voor de kerk. Probeert u zich in de naam van Hem, Die Zich niet voor ons schaamde u over uw gevoelens heen te zetten en anderen te vertellen wat Christus u verteld heeft. Als u dat niet met alle vrijmoedigheid krachtig durft te doen, doe het dan in alle bescheidenheid. Als de preekstoel niet voor u is weggelegd, als de pers geen aandacht besteedt aan wat u zegt, zeg dan met Petrus en Johannes: 'Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u.' Als u niet vanaf een berg kunt spreken, spreek dan bij de bron van Sichem met de Samaritaanse vrouw; als u de lof van Jezus niet in de tempel kunt verkondigen, doe het dan thuis; als u dat niet op de markt kunt, doe het

dan buiten in het veld; in uw eigen gezin als u dat niet in een grote menigte kunt doen. Laat vanuit de verborgen bron in u zoete stromen van getuigenis vloeien om de dorst van iedere voorbijganger te lessen. Verberg uw talent niet, maar woeker ermee, dan zult u voor uw Heere en Meester rente opleveren. Als we voor God spreken zal ons dat zelf ten zegen zijn, de heiligen bemoedigen, de zondaren tot nut zijn en de Heiland eren. Kinderen die nooit een woord zeggen, doen hun ouders verdriet. Heere, maak de tong van al Uw kinderen los.

