

HOUD MOED!

Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking. Psalm 42:10

Kunt u hier een antwoord op geven, gelovige? Kunt u een reden vinden waarom u zo vaak treurt in plaats van u te verblijden? Waarom geeft u zich over aan sombere gedachten? Wie vertelde u dat er geen einde aan de nacht zou komen en dat de dag nooit zal aanbreken? Wie vertelde u dat de winter van uw onvrede zou aanhouden en dat het zou blijven vriezen, sneeuwen en hagelen en dat we nog veel zwaarder weer zouden krijgen? Weet u niet dat de dag op de nacht volgt, de vloed op het eb, dat het voorjaar en de zomer op de winter volgen? Houd dan moed! Blijf op God hopen want Hij faalt niet.

