

HOOR JE DE ROEPING?



Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezond worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen! Romeinen 10:14-15

Wie moet er dan preken? Iedereen die kan prediken moet dat doen. De gave van prediken is de verantwoordelijkheid voor het prediken. Er zijn veel mensen die het Evangelie zouden moeten prediken, maar dat niet doen. Voor dit werk is geen hoge mate van gave nodig. Er staat niet: "Hoe zullen ze horen zonder een professor in de Godgeleerdheid?" Er staat ook niet, "Hoe zullen ze horen zonder een populaire prediker?" Sommigen van ons zouden verloren zijn gegaan als zij niet hadden geluisterd naar een eenvoudig iemand. Ik heb mijn theologie, waar ik nooit van heb afgeweken, geleerd van een oude vrouw die de kok was in het huis waar ik een zaalwachter was. Ze kon praten over de diepe dingen van God; en toen ik zat en hoorde wat ze te zeggen had, als een oude christen, van wat de Heere voor haar had gedaan, leerde ik meer van haar onderwijs dan van iemand die ik sindsdien ooit heb ontmoet. Er is geen opleiding nodig om je in staat te stellen over Christus te vertellen; sommige van de beste werkers in deze kerk hebben weinig onderwijs genoten, maar ze brengen velen tot Christus.

