

# HOE VEILIG!



*En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid. Johannes 14:16*

Let er ook op hoe veilig het bij de Heilige Geest is. Niet alle troost is veilig, let wel. Er was eens een heel zwaarmoedige jongeman. Dat kwam doordat hij het Huis van God binnenkwam en een wonderbaarlijke dominee hoorde; het Woord werd gezegd en overtuigde hem van zijn zonden. Toen hij naar huis ging, vonden zijn ouders en andere familieleden dat hij was veranderd. Ze zeiden: Jan is dwaas, hij is gek geworden. En wat zei zijn moeder? Stuur hem maar een weekje weg, laat hem naar de danszaal gaan of naar de schouwburg. En Jan, vond je daar de troost die je zocht? O nee, het heeft me slechter gemaakt, want toen ik daar was had ik het idee dat de hel zich zou openen om mij op te slokken. Heeft u enige verlichting van uw lasten gevonden in de vrolijkheid die de wereld uitstraalt? Nee, zult u zeggen, het was een zinloze tijdverspilling. Helaas, dit is een miserabel soort troost, maar het is de troost die de wereld kent.

