

HIJ WERD ZONDE VOOR ONS GEMAAKT



En zij namen Jezus en leidden Hem weg. Johannes 19:16

Wat leren we hier, als we zien dat Jezus wordt weggeleid? Zien we hier niet de waarheid van wat in de voorafschaduwing in de zondebok werd beschreven? Heeft de hogepriester niet de zondebok genomen, beide handen op het hoofd van de bok gelegd, de zonden van het volk beleden, opdat zo die zonden op de bok werden gelegd? Daarna bracht een man die daar geschikt voor was de bok naar de woestijn. Het dier droeg de zonden van het volk weg, zodat die, wanneer men ze zou zoeken, niet meer te vinden waren. Nu zien we dat men Jezus brengt voor de priesters en de oversten, die Hem schuldig verklaren. God Zelf rekent Hém onze zonden toe. Hij werd zonde voor ons gemaakt, en als Borg voor onze schuld draagt Hij onze zonde op Zijn schouders. Het kruis was immers een soort houten afbeelding van onze schuld en doem. Met de schuld van heel Zijn volk op de rug verlaat het offer de legerplaats. Geliefden, kunt u zeggen dat Hij uw zonde droeg? Wanneer u kijkt naar het kruis op Zijn schouders, symboliseert dat dan uw zonde? O stel die vraag, en wees niet tevreden zolang u daar niet heel stellig met 'ja' op kunt antwoorden. Er is maar één weg waarin u kunt zeggen of Hij uw zonde droeg of niet. Hebt u uw hand op Zijn hoofd gelegd, uw zonde beleden en op Hem vertrouwd? Dan ligt uw zonde niet op u - geen greintje ervan ligt op u. Zij is door een heilige toerekening volledig overgebracht op Christus, en Hij draagt die op Zijn schouder in de vorm van dat zware kruis daarginds. Laat het beeld niet vervagen vóór u zich er voor eens en voorgoed van hebt verzekerd dat Christus hier de Borg voor u was.

