

HIJ KENT ONS



De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.

Nahum 1:7

Deze morgen gaan onze verlangens uit om te mogen groeien in de gemeenschap met de Heere Jezus. Dit was Zijn diepste verlangen reeds lang voordat wij ook maar iets van Hem kenden. Voor wij in deze wereld tot aanzijn kwamen, bestonden wij reeds in Zijn hart. Toen wij nog vijanden waren, kende Hij ons al in onze ellende en verdorvenheid. Toen wij bitter weenden in ons wanhopige berouw en Hem slechts zagen als een rechter en heerser, zag Hij ons als Zijn geliefde broeders. Hij heeft Zijn verkorenen nooit voorbijgezien, maar hen altijd aanschouwd als voorwerpen van Zijn innige genegenheid. 'De Heere kent degenen die de Zijnen zijn.' Wees niet bevreesd, de Heere is uw sterkte en gerechtigheid. De golven slaan wel tegen het schip aan, maar het heeft daar geen hinder van, het vaart nog vaster op koers. De Meester staat aan het roer — is dat geen geruststellende gedachte? Het schip heeft al zoveel golven getrotseerd - zal uw vertrouwen daardoor niet toenemen? Het moet wel een geweldige golf zijn die het nu nog tot zinken kan brengen. Zo'n golf bestaat niet. Op de laatste dag vertegenwoordigt Christus bij de Vader het volmaakte aantal van Zijn volk; niet één zal verloren gaan. De ark van onze behoudenis zal haar levende have in de haven van de eeuwige rust brengen.

