

HIJ KENDE U VAN EEUWIGHEID



Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag Ik u.
Johannes 1:49

De Heere had Nathanaël gezien in hetgeen waarmee hij eerder bezig was geweest, vóórdat hij werkelijk in Jezus geloofde. Nooit zoekt een oprecht hart Christus, zonder dat Christus daar zeer wel van weet. Hij zal er zeker van weten, want elke beweging van een bevend hart naar Hem toe wordt door Zijn eigen liefde gewerkt. Hij trekt u, ook al merkt u de handen niet van een Man, de handen die zich om u heen leggen. Hij is de verborgen magneet die uw hart beweegt. Ik weet dat het bij u nacht is, en u tast als een blinde naar de muur. Maar als uw hart zegt: O, dat ik Hem maar kon omhelzen! O, dat Hij de mijne was! Als ik maar rust kon vinden in Hem - ik zou alles geven wat ik bezit! Wees er dan zeker van dat Jezus dicht bij u is: uw gebeden zijn in Zijn oor, uw tranen vallen op Zijn hart. Hij weet alles over uw moeilijkheden, alles over uw twijfels en angsten; in dat alles voelt Hij mee, en als de tijd daar is, zal Hij uw strikken verbreken en zult u met vreugde water scheppen uit de fonteynen des heils. Deze waarheid is vol troost voor allen die met ernst zoeken, ook al is dat tot nu toe in het donker. Voordat de stem van de predikant tot u sprak, toen u onder de vijgenboom was, toen u op de rand van uw bed zat, toen u in de binnenkamer was, toen u op de hooizolder was, toen u achter de heg op de akker wandelde, heeft Jezus u gezien. Hij kende uw begeerten, Hij las uw verlangens, Hij keek dwars door u heen. Ja, van eeuwigheid heeft Hij u gekend.

