

HIJ HIELD VAN ONS TOEN WIJ NOG ZONDAREN WAREN



O, jullie, vriendelijke en beminnelijke harten, die niet rijk zijn aan rijkdom, maar die rijk zijn aan liefde - en dat is de beste rijkdom van de wereld - leg deze gouden munt bij jullie zilveren munten, en het zal hen heiligen. De liefde van Christus werpt de liefde van verwanten niet uit, maar het heiligt onze liefde en maakt het zoeter. Vergeet niet dat de liefde tussen een man en een vrouw heel mooi is. O! Hoe aangenaam is het dan om te delen in de liefde van Christus, want Zijn liefde is "sterker als de dood en machtiger dan het graf." De meest aangrijpende gedachte is dat Hij van ons hield toen er niets goeds in ons was.

