

HIJ HEEFT ZICHZELF VERNEDERD



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Hij heeft zichzelf vernederd. Filippenzen 2:8

Jezus is de grote Leermeester van de nederigheid. Wij hebben dagelijks nodig van Hem te leren. Zie de Meester een linnen doek nemen, en de voeten van zijn discipelen wassen! Volgeling van Christus, wilt gij u zelf niet vernederen? Zie hoe Hij de Dienstknecht aller dienstknechten is, en gij zult niet langer hoogmoedig kunnen zijn. Is niet deze volzin het kort begrip van zijn levensbeschrijving: "Hij heeft zichzelf vernederd"? Heeft Hij op aarde niet het ene erekleed na het andere uitgetrokken, totdat Hij naakt aan het kruis werd gehecht, en ontledigt Hij zich daar niet, zijn hartenbloed stortende, alles voor ons overgevend, tot zoverre dat zij Hem, van alles beroofd, in een beleend graf neerlegden? Hoe diep werd onze dierbare Verlosser vernederd! Hoe kunnen wij dan hoogmoedig zijn? Sta aan de voet van het kruis, en tel de purperen druppelen, waardoor gij zijt gereinigd; zie de doornenkroon; geeft acht op zijn door geseling gewonde schouders, nog met rode striemen bedekt; zie zijn handen en voeten met het ruwe ijzer doorboord, en zijn gehele persoon aan spot en hoon blootgesteld; zie de bitterheid, de smarten en folteringen van inwendig lijden, die zijn lichaam doen trillen; hoor de doordringende kreet: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" En indien gij niet neerknielt bij dat kruis, dan hebt gij het nog nooit aanschouwd; indien gij in de tegenwoordigheid van Jezus u niet klein voelt, dan kent gij Hem niet. Gij was zo geheel verloren, dat niets dan het offer van Gods Eniggeborene u kon redden. Denk hieraan, en, daar Jezus

zich voor u vernederde, buig u in ootmoed aan zijn voeten neder. De ervaring van de wonderbare liefde van Christus jegens ons, strekt meer om ons te verootmoedigen, dan zelfs de bewustheid van onze eigen schuld. Moge de Heere ons de kruisheuvel doen aanschouwen, dan zal onze houding niet langer die zijn van trotse opgeblazenheid, maar wij zullen de nederige plaats aanvaarden van een, die veel liefheeft omdat hem veel vergeven is. Hoogmoed kan niet leven onder het kruis. Laat ons daar neerzitten om onze les te leren, en dan opstaan om haar in beoefening te brengen.

