

HIJ HEEFT HET ZELF GEZEGD



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Hebréeën 13 vers 5

Als wij deze woorden in het geloof vast kunnen houden, hebben wij een wapen dat alles overwint. Welke twijfel zal door dit tweesnijdende zwaard niet verslagen worden? Welke soort angst wij ook mogen kennen, zij zal door deze pijl uit de boog van Gods verbond dodelijk gewond neervallen. Het verdriet van het leven en de angsten van de dood, het verderf in ons en de valstrikken om ons heen, het zijn maar kleine beproevingen als wij ons achter het bolwerk van de woorden 'Hij heeft gezegd' kunnen verschuilen. Het 'Hij heeft gezegd' moet onze dagelijkse toevlucht zijn. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we de Schriften onderzoeken. Misschien staat er in het Woord een belofte die op jouw situatie van toepassing is, maar als je haar niet kent, mis je er de troost van. Je bent dan als iemand die in een gevangenis zit. Misschien zit er aan de sleutelbos een sleutel die de deur kan openen, en dan zou je vrij zijn. Maar als je er niet naar zoekt, zul je toch een gevangene blijven, terwijl de vrijheid zo dichtbij is! Misschien staat er een krachtig geneesmiddel in de apotheek van het Woord, maar toch zul je ziek blijven als je de Schriften niet onderzoekt om te ontdekken wat God Zelf heeft gezegd. Wij hebben de plicht om ons geheugen rijk te vullen met de beloften van God. We onthouden de gezegdes van grote mannen; we verzamelen gedichten van beroemde dichters,

maar moesten we geen diepere kennis hebben van Gods Woord, zodat we in staat zijn om moeilijkheden op te lossen en twijfels omver te werpen? Omdat 'Hij heeft gezegd' de bron is van alle wijsheid en de fontein van alle vertroosting, laat het Woord daarom rijk in je wonen, als een fontein van water, die reikt tot in het eeuwige leven. Dan zul je gezond en krachtig groeien in het Goddelijke leven.

