

HIJ HEEFT ONS EERST LIEFGEHAD

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1 Johannes 4:19

Gods liefde gaat altijd vóór de onze. De Bijbel zegt het heel duidelijk: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” Dat betekent dat Zijn liefde niet alleen eerder was, maar ook de reden is dat jij Hem nu liefhebt. Als we helemaal teruggaan naar het begin, zien we dat God jou al liefhad met een eeuwige liefde. Die liefde had niets te maken met jouw goedheid, of met iets wat jij of ik ooit konden doen of waarmaken. Nee, God hield van je om de eenvoudige reden dat Hij dat wilde. Het was Zijn vrije, soevereine keuze, helemaal voortgekomen uit Zijn genade. Hij besloot genade te tonen aan wie Hij wilde, en Hij koos ervoor om van jou te houden... gewoon omdat Hij dat wilde. Het grootste bewijs daarvan is het geschenk van Zijn geliefde Zoon. Zo'n oneindig groot offer kon onmogelijk voortkomen uit iets dat jij gedaan hebt of ooit had kunnen verdienen. Geen enkele menselijke vroomheid kon maken dat de Eniggeborene naar de wereld zou komen. Er is niets in jou dat de vleeswording en het lijden van de Verlosser waardig had kunnen maken. Jouw redding – net als je uitverkiezing – komt volledig voort uit Gods liefde, die vrij, spontaan en echt is. Zelfs je wedergeboorte, dat bijzondere moment waarop je echt deel krijgt aan alle zegeningen in Christus, komt niet uit jouzelf. Ook dat is helemaal Zijn werk. Het is Zijn liefde die jou en mij uit de dood naar het leven gehaald heeft, die ons uit de duisternis in het licht gezet heeft. Het is Zijn liefde die ons uit de vijandschap en vervreemding van ons hart heeft verlost, en ons gebracht heeft op dat prachtige pad van liefde waarop we nu mogen wandelen.

