

# HET ZAL U AAN NIETS ONTBREKEN



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Avond"

*Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren, dat Hij gesproken had door de dienst van Elia. 1 Koningen 17:16*

Merk op de trouw van de goddelijke liefde. U ziet dat deze vrouw dagelijkse behoeften had. Zij moest zichzelf en haar zoon in de hongersnood onderhouden; en nu moest daarenboven ook de profeet Elia worden gevoed. Maar hoewel er driedubbele behoefte was, werd het meel niet verteerd, immers zij had een gedurige toevoer. Elke dag deed zij een beroep op de kruik, en toch bleef elke dag de voorraad aanhouden. Ook u, lieve lezer, hebt dagelijkse behoeften, en daar zij zo gedurig terugkeren, vreest u allicht, dat het meel in de kruik eenmaal zal zijn uitgeput, en de olie der fles u zal begeven. Wees verzekerd, naar het woord van God, dat dit geenszins het geval zal wezen. Iedere dag, die zijn moeite brengt, zal ook zijn hulp brengen; en al zou u de levensjaren van Methusalem te boven gaan, en al zouden uw noden zoveel zijn als het zand aan de oever van de zee, toch zal Gods genade en barmhartigheid al uw noden overleven, en nimmer zult u wezenlijk gebrek kennen. Gedurende drie lange jaren, in de dagen van deze weduwe, zag de hemel nimmer een wolk, en de sterren weenden geen enkele heilige traan van dauw op de goddeloze aarde; hongersnood, verwoesting en dood maakten het land tot een huilende wildernis, maar deze vrouw kende nooit enig gebrek, en verheugde zich steeds in overvloed. Zo zal het ook u gaan. U zult des zondaars hoop zien vergaan, want hij vertrouwt op eigen kracht; u zult het vertrouwen van de trotse

Farizeër zien waggelen, want hij bouwt zijn hoop op het zand; u zult zelfs uw eigen ondernemingen verstoord en vernietigd zien, maar u zult tevens ondervinden, dat uw sterke vesting zal wezen de schuilplaatsen van de steenrotsen. "Het brood zal u gegeven worden, en uw water zal gewis zijn." Beter is het God tot uw Beschermmer te hebben, dan de Bank van Engeland tot uw eigendom. De schatten van Indië zou u kunnen doorbrengen, maar de oneindige rijkdom van God zult u nimmer kunnen uitputten.

