

HET VERKRIJGEN VAN DE BELOFTEN



Soms geeft God de Zijn nieuwe beloften door het geloof, juist voordat hen een grote beproeving wacht. Zo ging het Elia. God sprak tot hem: "Ga naar de beek Krith, zie Ik heb de raven geboden u aldaar spijze te brengen." Dit was in het begin van de hongersnood. Elia gehoorzaamde en God vervulde Zijn belofte; want hij had haar verkregen door het geloof. Gelovende en in afwachting van God, blijft hij bij de beek Krith. En als gevolg van zijn geloof geeft de Heere hem een nieuwe belofte, namelijk: "Sta op en ga naar Sarepta - Ik heb aldaar een weduwe bevolen u te onderhouden." Het geloof, dat de eerste belofte had aangenomen, verkreeg de eer tot het ontvangen van een tweede. Zo ook met ons. Is ons een van de kleine beloften geworden en hebben wij haar gelovig aangenomen, hebben wij er op gehoopt en is zij de steun en kracht van onze ziel geworden, dan zal God zeker ons een andere en grotere geven.

En zo, terwijl belofte op belofte onze weg voorspoedig maken, zullen zij ons worden de sporten van de ladder van Jakob, waarvan de bovenste in de hemel was. Twijfel aan de belofte die u gegeven is en u kunt niet verwachten, dat God Zijn openbaringen aan uw ziel vermeederen zal. Wees bevreesd en ongelovig aangaande de belofte, die u gisteren gedaan werd en u zult morgen geen nieuwe ontvangen. Maar neem gelovig aan wat God u reeds gegeven heeft en u zult voortgaan van kracht tot kracht; genade voor genade en belofte op belofte ontvangen. De Geest van God zal u een belofte in de ziel fluisteren, die evenveel kracht zal doen, als wanneer een engel uit de hemel tot u gesproken had, en u zult door het geloof beloften verkrijgen, die vroeger buiten uw bereik waren.

