

# HET TWEESNIJDENDE ZWAARD VAN DE GEEST



*... die het woord der waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15*

Voor alle dingen ben ik er beducht voor ooit zó met het Woord van God om te gaan, dat ik sommigen van u zou bepraten dat ze behouden zijn terwijl dat niet zo is. Een groot aantal mensen met een uitwendige belijdenis bijeen te brengen, is één ding, maar een groot aantal oprecht gelovigen te bouwen in Christus, is heel wat anders. Wat we nodig hebben is een onbetwifelbaar werk, een blijvend werk, een werk van Gods genade in het hart. Als u niet bekeerd bent, dan hoop ik vurig dat u zich niet zult inbeelden het wel te zijn. Als u er geen weet van hebt wat het is in de diepte gebracht te worden om uw eigen nietigheid te zien, en dan door de kracht van de Geest gebouwd te worden op Christus als het enige Fundament, o bedenk dan dat wat ooit op drijfzand werd gebouwd, in het uur van de beproeving met veel geraas zal instorten. Wees met niets minder tevreden dan een diepgelegen fundament, uitgehouwen in de vaste rots van het werk van Jezus Christus. Vraag om de ware en levenskrachtige godzaligheid, want niets anders zal voldoen op de laatste grote dag. Dit nu is het juiste omgaan met het Woord van God: het te gebruiken om de mensen de waarheid op het hart te binden, opdat ze zich nu zullen bekeren; te gebruiken om hun zonden neer te slaan, te gebruiken om mensen tot Christus te trekken, te gebruiken om zondaars op te wekken, te gebruiken opdat het een waar werk van genade in mensenharten zal voortbrengen, en niet slechts een belijdenis met de mond. Moge de Heilige Geest alle dienstknechten van Christus leren zó het tweesnijdende zwaard van de Geest te hanteren, hetwelk is Gods Woord.

