

# HET MISBRUIK VAN DE LEER DER UITVERKIEZING



Ik smEEK u om nooit bang te zijn voor de leer van de uitverkiezing wanneer erover gesproken wordt. Toch hoeft men het er niet iedere dag in de week over te hebben en er zo op aan te dringen alsof dit het hele evangelie is, want het is slechts een waarheid onder velen, alhoewel het een zeer kostbare waarheid is. Er zijn bepaalde predikers die deze leer in hun theologie persen als de oude draaiorgels in de straat die steeds maar weer hetzelfde deuntje afspelen, zodat zij het over niets anders willen hebben dan over uitverkiezing. Zulke personen brengen een zeer Schriftuurlijke leer in diskrediet. Tezeldertijd is het een onbetwistbare waarheid van het christendom en vol van rijke troost voor het kind van God, een die bedoeld is om eeuwige vlammen van aanbeddende dankbaarheid aan te wakkeren, een waarheid die een christen nederig zal maken, omdat hij voelt dat er niets in hemzelf te vinden is, zodat hij op zal staan en als een serafijn zijn God zal aanbidden voor de troon. Uitverkiezende genade is een feit; prijs deze waarheid en houd het stevig vast; leef dicht bij Jezus; dank Hem dat u deel hebt gekregen aan Zijn eeuwige liefde.

