

# HET GEBED DER OPRECHTEN IS ZIJN WELGEVALLEN



*Het gebed der oprechten is Zijn welgevallen. Spr. 15:8*

Dit is zo goed als een belofte, want het geeft een tegenwoordig feit te kennen, dat gedurende alle eeuwen hetzelfde zal zijn. God heeft een groot behagen in de gebeden van oprechte mensen; Hij noemt die zelfs zijn welgevallen. Onze eerste zorg is: oprecht te zijn. Noch naar deze noch naar die weg onze schreden richten, maar voortgaan in oprechtheid: niet oneerlijk door diplomatie, noch verzwakt door toe te geven aan het kwaad; wees oprecht in strikte onkreukbaarheid en eerlijkheid. Als wij uitvluchten beginnen te zoeken en met draaierij om te gaan, zullen wij worden verlaten om zelf onze weg te zoeken. Als wij oneerlijke wegen trachten te bewandelen, zullen wij ondervinden, dat wij niet kunnen bidden, en als wij voorwenden dat te doen, zullen wij ervaren, dat onze gebeden buiten de hemel worden gesloten. Gaan wij te werk volgens een rechte lijn en volbrengen wij op die wijze de geopenbaarde wil van de HEERE? Laten wij veel bidden en bidden in het geloof. Als ons gebed het welgevallen van God is, laten wij dan niet karig zijn met wat Hem vreugde verschaft. Hij let daarbij niet op taalgebruik, noch op bespiegelingen, noch op welsprekendheid ervan, ten aanzien van dit alles zouden de mensen het kunnen verachten. Hij scheidt, als een Vader, behagen in het lispelen van zijn eigen zuigelingen, het stamelen van zijn pasgeborene zoons en dochters. Moeten wij geen welgevallen hebben in het gebed, omdat de HEERE er een welgevallen in heeft? Laten wij boodschappen bedenken voor de troon. De HEERE verschaft ons genoeg redenen voor gebed, en wij moeten Hem danken dat het zo is.

