

# HELP!



*God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Psalm 67:2*



We gaan weer op reis met Spurgeon, en deze keer gaan we naar Bristol. Ik hoop dat je al zijn reizen volgt op een kaart! Het was een woensdag, en hij ging erheen om te spreken bij de opening van een nieuwe kerk. Er zouden twee bijeenkomsten zijn, één 's middags en één 's avonds. De middagbijeenkomst zou om 14:30 uur beginnen, maar een uur daarvoor kwam er een grote menigte, en zodra de deuren werden geopend stormden ze naar binnen en was elke stoel bezet! Dat viel mee, maar 's avonds kwamen er nog meer mensen. Het gebouw was overvol, de gangen waren afgeladen, en er stonden duizenden mensen buiten. Sommigen wilden Spurgeon zo graag horen en waren zo gefrustreerd dat ze op de muren begonnen te kloppen om binnen te komen! Niemand leek in staat hen in bedwang te houden. Binnen en buiten waren er massa's mensen! De bijeenkomst begon, maar er was zoveel lawaai dat Spurgeon zei: "Er zijn te veel mensen om mij te horen! Ik wenste dat een andere predikant zou preken voor de helft van de mensen hier, zodat ik zou kunnen preken voor de andere helft." Ik denk dat hij het gevaarlijk vond dat er zoveel mensen waren, niet alleen in het kerkgebouw, maar ook daarbuiten. Misschien zouden sommigen in de drukte gewond raken en zouden er zelfs gevechten kunnen uitbreken. Dus zei hij: "Ik hoop dat iemand naar het politiebureau gaat voor hulp!"

Dat was een goed idee, maar hoe kon iemand in het gebouw zich door de massa een weg naar buiten banen om het politiebureau te bereiken? Iemand vond een oplossing. Eén man liet zich vrijwillig aan een touw uit een van de ramen zakken, en op die manier kreeg hij uiteindelijk hulp van de politie om de menigte in bedwang te houden! Spurgeon zei: "Ik wou dat ik de kracht had die ik

een paar jaar geleden had! Ik heb tien keer per week gepreekt! Ik ben al oud voordat ik jong ben!" Hoe oud denk je dat hij was? Hij klinkt als een oude man, nietwaar? In feite was hij pas zevenentwintig! Hij gaf zich zo volledig en onbaatzuchtig over aan het werk van de Heere, dat hij zichzelf uitputte. Natuurlijk preekte hij die avond wel in die kerk, maar hij preekte maar kort omdat hij zich erg moe en uitgeput voelde. Ik vraag me wel eens af hoeveel mensen naar Spurgeon zouden komen luisteren als hij nog zou leven. We weten het gewoon niet, hè? Vandaag de dag gaan mensen massaal naar voetbalwedstrijden en andere sporten, en naar allerlei concerten, maar ze gaan niet vaak naar de prediking van Gods Woord. We moeten bidden dat de Heere de mensen een interesse wil geven om het Evangelie te horen. De Psalmist bad hiervoor in Psalm 67 vers 2 en 3: *God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil.*

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories

