

HEB JIJ BELANGSTELLING?



'Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben.' Matt. 13:12

Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Je herinnert je misschien nog wel dat Spurgeon daar trouwde met een vrouw die Susannah heette en dat ze daar hun huwelijksreis doorbrachten. Het is waar de Eiffeltoren staat. Inderdaad, het is Parijs. Spurgeon had een grote belangstelling voor allerlei verschillende dingen en hij hield ervan om museums te bezoeken. Ik weet zeker dat jij er ook wel eens bent geweest, het kan reuze interessant zijn. Op een keer ging hij naar een natuurhistorisch museum in Parijs. Terwijl hij daar rondkeek, zag Spurgeon ook drie mannen. Ze bekeken verschillende opgezette dieren en skeletten in vitrines. "Kijk hier eens naar!" "En hier, kijk daar eens!" Ze waren erg geïnteresseerd in de dingen die ze zagen.

Toen merkte Spurgeon een andere Engelsman op. Hij keek een minuut of twee rond, liep langs een rij vitrines vol met verschillende voorwerpen en zei toen: "Er is hier niets behalve een heleboel oude botten, stenen en stukjes marmer!" Iemand zei toen tegen hem: "Maar kijk nou toch eens naar deze prachtige collectie fossiele vissen!" Maar de man antwoordde: "Ik zou je er nog geen cent voor geven, zelfs al gaf je me een wagonlading vol fossielen!" Wat een verschil, dacht Spurgeon, tussen de eerste drie mannen en de andere man die totaal geen interesse had in wat hij zag. Het deed hem denken aan een les uit een van Jezus' gelijkenissen: 'Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft' (Matteüs 13:12).

De drie mannen hadden grote belangstelling voor alles wat er in het museum te zien was. Ze

bekeken alles zorgvuldig, lazen erover en vergaarden er steeds meer kennis over. Toen ze het museum binnenkwamen, hadden ze al wat kennis, maar toen ze weggingen, hadden ze nog veel meer geleerd! De andere man daarentegen had helemaal geen belangstelling in de voorwerpen en toen hij naar huis ging, was zijn belangstelling nog minder! Hetzelfde geldt voor geestelijke zaken. Als je geen belangstelling hebt voor geestelijke zaken en wat de Bijbel zegt, zul je met lege handen weggaan. Maar als je meer wilt leren, zal God je meer leren! Ieder van ons wint of verliest. Wat doe jij?

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.

