

HEB HEM LIEF



Maar de vrucht des Geestes is liefde. Galaten 5:22

Hebt u deze liefde in uw hart? Beoordeel die aan uw verhouding tot God. Leeft u zonder te bidden? Leest u maar zelden Gods Woord? Wordt u onverschillig in uw gang naar de kerk, samen met Zijn volk? O dan ben ik bang dat de liefde Gods niet in u is. Maar als u voelt alles lief te hebben wat met God te maken heeft, Zijn werk, Zijn dienst. Zijn volk, Zijn dag, Zijn Boek, en u alles doet wat in u is voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk, door bidden, door spreken, door uw vrijmoedigheid en door uw voorbeeld - als u werkelijk liefhebt, kunt u dat gemakkelijk zien, denk ik, en zijn er veel manieren waarop u zich kunt beproeven. Goed. Stel eens dat er een bevredigend antwoord op de vraag is gekomen. Dan heb ik nog een vraag. Prijzen u en ik, die kunnen zeggen: 'Heere, Gij weet dat ik U liefheb' er de Heilige Geest wel voldoende voor dat Hij ons dit sieraad van de liefde geeft? Als u Christus liefhebt, zeg dan: Deze liefde is me gegeven, het is een zeldzame plant, een exotische, die absoluut niet in mijn natuurlijk hart is opgekomen. Daar groeit wel het onkruid snel, maar deze mooie bloem niet. Prijs de Heilige Geest ervoor. O, maar ik heb God niet zo lief als ik zou moeten! Nee broeder, dat weet ik, maar prijs Hem dat u Hem liefhebt. Heb God lief juist om het feit dat Hij u ertoe heeft gebracht Hem lief te hebben - en dat is de weg om Hem nog meer lief te hebben. Heb Hem lief omdat Hij het stenen hart heeft weggenomen en u een vlezen hart heeft gegeven. Heb Hem lief om het beetje genade dat u ziet in uw ziel, en dank God.

