

GODS WOORD TOEGEPAST



Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Johannes 10:27

Er kwamen allerlei soorten mensen naar Spurgeon om hem te horen preken, christenen, niet-christenen, rijk en arm, jong en oud. Op een dag ging een christen van buiten Londen naar hem luisteren. Toen hij aankwam bij de Metropolitan Tabernacle keek hij om zich heen en was heel verbaasd om een andere man uit zijn dorp de kerk binnen te zien gaan. Hij was niet zozeer verrast om iemand te zien die hij kende, maar wel om deze man daar te zien. Want hij was niet het soort persoon die je zou verwachten om naar de trouwe prediking van Gods Woord te komen luisteren. Natuurlijk moeten we blij zijn als mensen naar Gods Woord komt luisteren. Misschien hebben ze nog nooit eerder het Evangelie gehoord, en begrijpen ze niet echt waarom de Heere Jezus Christus aan het kruis stierf. Misschien zijn hun zonden nog niet vergeven, en moeten ze dringend de weg van verlossing begrijpen. Veel mensen die nog niet gered waren gingen naar Spurgeon luisteren, en hij was daar erg blij mee. Elke keer als hij preekte probeerde hij hen te overtuigen dat hun zielen gered moesten worden, en dan nodigde hij hen uit om tot Christus te komen. Welnu, eenmaal buiten de Tabernakel ging de christen naar de andere man toe en zei: "Ik ben verbaasd u hier te zien!" De man moet Spurgeon eerder gehoord hebben, want hij zei: "Ach, ieder mens heeft zijn eigen verhaal!" Hij merkte dat God door middel van Spurgeons preken tot hem sprak, en dat wat er gezegd werd op hem van toepassing was. Het leek hem dat God zei dat Hij alles over hem wist, het soort leven dat hij geleefd had, de zonden die hij begaan had, zijn hoop en vrees - alles was bij God bekend!

God is nog steeds Dezelfde, en Hij spreekt nog steeds tot ons als we luisteren naar de uitleg van Zijn Woord. Dat is een van de redenen waarom christenen naar de kerk gaan. Ze gaan om tot God te bidden, Hem te loven en te danken, en Hem te vragen wat ze nodig hebben. Maar ze gaan ook om te luisteren hoe Hij tot hen spreekt. Het is een communicatie van twee kanten! Wij spreken tot Hem in gebed, en Hij spreekt tot ons in Zijn Woord. God weet alles over je: alles wat je ooit hebt gezegd of gedaan - je hele situatie - en Hij heeft je iets te zeggen! Misschien gaat het over jouw zonde, hoe je Hem ongehoorzaam bent geweest, hoe je schuldig bent in Zijn ogen. Misschien gaat het over Zijn heiligheid, hoe Hij de zonde haat en moet straffen. Misschien gaat het over de enige manier om te ontkomen - om je af te keren van je zonde en te vertrouwen op Zijn Zoon en Zijn dood aan het kruis. Misschien gaat het over hoe je dag na dag een leven kunt leiden dat Hem behaagt. Ik vraag me af of je echt verwacht dat God tot je spreekt als je naar de kerk gaat en luistert naar de uitleg van Zijn Woord? Jezus zei: "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij" (Johannes 10:27). Hij kent de Zijnen, Hij spreekt tot hen, en zij luisteren naar wat Hij te zeggen heeft, en zij volgen Hem.

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories

