

GODS BELOFTEN WORDEN NOOIT HERROEPEN



Er zijn momenten dat de ogen glinsteren van vreugde: en dat we kunnen zeggen, "Ik ben ervan overtuigd dat ik Gods kind mag zijn." Ik wil niemand die twijfelt, verdrietig maken. Maar vaak zullen sombere twijfels de overhand hebben: Er zijn perioden waarin je bang bent dat je niet geroepen bent, waarin je jezelf afvraagt of je wel het eigendom van Christus bent. Maar Luister, wat een genade is het dat het niet jouw vasthouden aan Christus is dat je redt, maar Zijn vasthouden aan jou! Wat een lieflijk feit is het, dat het niet de manier is waarop jij Zijn hand vastpakt, maar dat Hij jouw hand vastpakt waardoor je gered bent. De belofte van de Heere, die ooit gegeven is, wordt nooit herroepen.

