

# GODS ALWETENDHEID IS EEN TROOST



Goddelijke alwetendheid biedt geen troost aan een ongelovige, maar voor het kind van God is het een grote troost. God denkt altijd aan ons en keert Zijn gedachten nooit van ons af, want het zou vreselijk zijn een ogenblik buiten de waarneming van onze hemelse Vader te bestaan. Zijn gedachten zijn altijd teder, liefdevol, verstrekkend, en zij brengen ons ontelbare weldaden. De Heere heeft altijd aan Zijn volk gedacht: vandaar hun uitverkiezing en het verbond der genade waardoor hun zaligheid is verzekerd; Hij zal altijd aan hen denken: vandaar hun uiteindelijke volharding waardoor zij veilig tot hun laatste rust zullen worden gebracht.

