

## GODEN IN DE AANBIEDING



*Want Ik, de HEERE, uw God, ben een jaloers God. Exodus 20:5 (Eng. vert.)*

In elke stad zijn er wel winkels. Welke winkels zijn er bij jou in de buurt? Ik neem aan dat je af en toe wel eens in zo'n winkel komt. Zoals een slager, een bakker, een visboer, een groenteboer, een juwelier, een boekhandel. Er zijn ook grote supermarkten waar je van alles kunt kopen. Dit verhaal gaat over een wel hele aparte winkel die Spurgeon tegenkwam. Ik denk niet dat je er zelf ooit een hebt gezien. Opnieuw was Spurgeon in Italië, waar hij de stad Pompeii bezocht. Heb je ooit van die stad gehoord en weet je wat daar vele jaren geleden is gebeurd? Hier is een hint: Pompeii ligt bijna aan de voet van de vulkaan Vesuvius. In het jaar 79 na Christus voltrok zich daar een vreselijke ramp. De Vesuvius barstte uit en de stad Pompeii werd verwoest. Je kunt er vandaag de dag nog steeds naartoe om tussen de ruïnes van de stad te wandelen. Het is een trekpleister voor toeristen van over de hele wereld. Misschien ga je er op een dag zelf wel naartoe!

Sommige delen van de stad werden vlakbij herbouwd en het was daar dat Spurgeon deze hoogst ongebruikelijke winkel zag. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van een goudsmid, dat wil zeggen een winkel die voorwerpen van goud verkoopt, zoals kettingen, broches en armbanden. Maar volgens Spurgeon was dit geen goudsmid, maar een godensmedij! Het was een winkel waar mensen afgodsbeeldjes konden kopen om mee naar huis te nemen en te aanbidden. Spurgeon stond er geboeid naar te kijken, maar toen zag hij iets wat hem nog meer verwonderde. Hij zag dat er in de winkel verschillende beeldjes waren met een afgewerkt lichaam, maar dat de gezichten ontbraken! Vreemd! Spurgeon wilde weten waarom dat was, dus bleef hij een tijdje staan. Hij zag dat klanten naar een andere kamer konden gaan en daar het gezicht konden kiezen dat ze op hun

afgodsbeeldje wilden! Misschien wilden sommigen een blij, lachend gezicht; anderen kozen voor een mooi gezicht; en weer anderen gaven de voorkeur aan een scheel gezicht! Elke klant kon beslissen wat voor soort god hij of zij wilde!

De meeste mensen willen vandaag de dag nog steeds zelf kiezen hoe hun god is. Meestal willen ze een aardige god, een blijde en vriendelijke god, één die het niet erg vindt als ze zondigen. Ze willen zeker geen God Die heilig is en ongehoorzaamheid straft. Natuurlijk is er maar één echte God - de God die alles geschapen heeft, de God van de Bijbel, de God die Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de wereld stuurde om Zijn volk te redden van hun zonden. We kunnen niet kiezen hoe Hij is of Hem op welke manier dan ook veranderen. Hij gaf ons Zijn Tien Geboden die deze woorden bevatten: *'U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaders vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten'* (Exodus 20:4 -5).

*Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.*

