

# GODDELIJKE ZORG



*Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Matt. 6:30*

Kleren zijn duur en arme gelovigen kunnen zich bezorgd afvragen, waar hun volgende pak vandaan zal komen. De zolen zijn dun: hoe zullen we aan nieuwe schoenen komen? Zie, hoe onze zorgvolle Heere Zijn maatregelen heeft genomen tegen deze bezorgdheid. Onze hemelse Vader bekleedt het gras van het veld met zulk een heerlijkheid, dat Salomo die niet kon evenaren: zal Hij dan niet Zijn eigen kinderen kleden? Wij zijn er zeker van, dat Hij het zal doen. Misschien is zij danig opgelapt en gestopt, maar kleding zullen wij hebben. Een arme dominee bemerkte, dat zijn kleren bijna versleten waren en zó ver weg, dat zij ternauwernood bij elkaar gehouden konden worden; maar als dienaar van de Heere, verwachtte hij, dat zijn Meester hem zijn ambtsgewaad zou verschaffen. Toen gebeurde het, dat de schrijver, op bezoek bij een vriend, de preekstoel van de goede man mocht gebruiken, en deze kwam op het idee om voor hem een collecte te houden, en daar was zijn ambtsgewaad. Wij hebben veel andere gevallen meegemaakt, waarin zij, die de Heere dienden, hebben ondervonden, dat Hij aandacht schonk aan hun kleding. Hij, die de mens zo maakte, dat hij, toen hij had gezondigd, kleren nodig had, heeft hem er ook genadig van voorzien; en die, welke de HEERE aan onze eerste ouders gaf, waren heel wat beter dan die zij voor zichzelf maakten.

