

GODDELIJKE STANDVASTIGHEID



Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE. Jeremia 15:20

Standvastigheid in de vrees van God en in het geloof in Hem zal een mens als een koperen muur maken, die niemand kan neerhalen of in stukken breken. Alleen de Heere kan dat doen. We hebben deze mensen in de kerk en in de wereld nodig, maar vooral op de preekstoel. Tegen onbuigzame, waarheidlievende mensen zal deze tijd van schijn met hand en tand vechten. Niets is voor de satan en zijn handlangers zo gevaarlijk als beslistheid. Zij vallen heilige vastberadenheid aan, zoals de Assyriërs de versterkte steden belegerden. Gelukkig dat zij degenen die door Gods kracht sterk gemaakt zijn, niet kunnen overwinnen. Tegen mensen die meegevoerd worden door elke wind van leer hoef je slechts te blazen en weg zijn ze. Maar zij die de leer van genade liefhebben, omdat zij de genade van die leer hebben, staan als rotsen te midden van een bruisende zee. Waar komt deze standvastigheid vandaan? 'Ik ben met u, spreekt de Heere.' Dat is het juiste antwoord. De Heere zal gelovige zielen redden en bevrijden van alle aanvallen van de tegenstander. Legers zijn misschien tegen ons, maar de Heere der legerscharen is met ons. Zo durven we geen duimbreed te wijken, want de Heere Zelf houdt ons op onze plaats en daar zullen we voor altijd blijven.

