

GOD ZAL JE LEIDEN OP DE WEG



Wie weet dat hij dwaas is staat op de drempel van de tempel der wijsheid; Wie het verkeerde van iets ziet is half op weg het te verbeteren; Als wij er zeker van zijn dat ons zelfvertrouwen zonde en dwaasheid is, en een belediging voor God, dan is het heel goed als wij niet meer op onszelf vertrouwen, maar dat we met heel onze ziel, zowel in de praktijk als in theorie, volledig vertrouwen op de kracht van God's Heilige Geest. Niemand zal op de weg naar God verdwalen als hij werkelijk besluit die weg te volgen. De Geest van God zal ons leiden als wij Gods weg willen volgen.

