

GOD ZAL JE HELPEN

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Psalm 46:1

Heb je er weleens bij stilgestaan wat er van ons terecht zou zijn gekomen als Gods beschermende genade niet als een muur van vuur om ons heen had gestaan? En die muur staat er nog steeds. De Heere blijft een ieder die op Hem vertrouwt redden. Vertrouw er daarom zonder twijfel op dat God je nu ook zal redden. Je weet dat Hij dat in het verleden heeft gedaan – geloof dat Hij dat vandaag weer zal doen. Misschien denk je: ‘Ik zit gevangen in een cel van wanhoop.’ Maar jouw God heeft de sleutel en zal de deur voor je opendoen. Of je zegt: ‘Ik ben in grote nood.’ Hij weet precies wat er aan de hand is en zal je geven wat je nodig hebt. Voel je je alsof je verdrinkt in een stormachtige zee? Dan zal Hij je een reddingsboei toewerpen. En als je denkt: ‘Ik bezwijk, ik kan niet meer’, dan houdt Hij reukzout¹ onder je neus om je geest te verkwikken. God is nabij, klaar om je bezwijkende ziel weer te doen opleven en te bemoedigen. Misschien denk je: “Ik kan makkelijk geloven wat God in het verleden heeft gedaan en wat Hij in de toekomst zal doen, maar ik vind het lastig om Hem nu te vertrouwen.” Maar dan vergeet je dat Hij juist nú, in tijden van nood en benauwdheden, steeds een hoge mate van hulp is gebleken. Hij heeft je eerder gered, en Hij zal dat blijven doen.

¹Een traditionele toepassing van reukzout is het bijbrengen van iemand die flauwgevallen is.

