

# GOD ZAL GENADE GEVEN



*Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands. Hosea 6:3*

De manier waarop de Heere Jezus tot ons komt, is als die van de regen wanneer deze de aarde bevochtigt. De aarde is droog en stoffig, uitgedroogd en dor. De regen vraagt de aarde nergens om, maar kijkt van boven neer en ziet de gapende monden van de uitgedroogde velden en de kluiten die in het onbarmhartige zonlicht verpulveren, en de regen zegt: Ik zal dat veld gaan zegenen. Hij komt neer, de ene druppel na de andere, 'in een overvloeiende verversing.' Ga maar verder met de Heere te kennen, en u zult merken dat de Heere Jezus Christus niet alleen meer licht en kennis geeft net als de zon, maar u ook meer leven in uzelf geeft, meer levenssap van de genade, meer kracht in uw ziel, zodat u vrucht gaat dragen en voortgaat tot de volmaaktheid. 'Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen.' De vroege regen kwam in Palestina aan het einde van de herfst, als ze het koren hadden gezaaid. De spade regen kwam aan het begin van onze lente, wanneer in het oosten het koren bijna rijp is. De spade regen kwam om de aren vol te maken. God zal u genade geven wanneer u die nodig hebt, genade om u te helpen in een tijd van gebrek - een bui wanneer u begint, en nog een als u voortgaat, en misschien de zwaarste bui wanneer u rijpt. Wees niet bang als u een wolk van beproeving ziet. Als we regen zouden verwachten zonder wolken, waren we heel grote dwazen, en soms denk ik dat het verwachten van een zegen zonder beproeving een even grote dwaasheid is.

