

GOD LAAT JOU NIET IN DE STEEK



Waarom ga ik in het zwart?" — Psalm 42:10 Kun jij dit beantwoorden, gelovige? Kun jij geen reden vinden waarom jij zo dikwijls treurt in plaats van je te verblijden? Waarom toegeven aan sombere vooruitblikken? Wie heeft je gezegd, dat de nacht nooit in dag zou eindigen? Wie heeft je gezegd, dat de winter van je ontevredenheid zou voortgaan van vorst tot vorst, van sneeuw en ijs, en hagel, tot nog meer sneeuw, en nog meer zware stormen van wanhoop? Weet jij niet, dat de dag op de nacht volgt, dat vloed na eb komt, dat lente en zomer de winter opvolgen? Hoop dan! Hoop altijd! Want God laat jou niet in de steek.

