

GEVOEL VOOR HUMOR

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen ... Prediker 3:4

Hou jij van grappen? Vind je het fijn om te lachen? Vast wel! Bijna iedereen houdt van een goede grap. Wist je dat Spurgeon ook een geweldig gevoel voor humor had? Sterker nog: hij heeft ooit zelfs een wedstrijd gewonnen voor de beste grap! Ik zou eigenlijk wel willen weten wat die mop precies was, maar helaas, dat weet ik niet.

Toch wist Spurgeon heel goed dat hij geen komiek of entertainer was. Tijdens zijn preken vertelde hij dus geen moppen. Hij vond het preken van Gods Woord iets heel serieus. Hij wist dat het om belangrijke dingen ging, over de hemel, de hel en wat er uiteindelijk met mensen gebeurt. Spurgeon vond dat je niet naar de kerk gaat om vermaakt te worden, maar om opgebouwd te worden in je geloof. Maar dat betekent niet dat hij nooit grappig was! Veel van de dingen die Spurgeon zei, konden mensen toch laten lachen. Sommige mensen vonden dat niet kunnen en gaven hem daardoor kritiek. Maar Spurgeon reageerde daarop heel grappig. Hij zei: "Als jullie wisten hoeveel ik juist achterhoud, zouden jullie niet zeuren over wat ik wel laat horen!"

Er was eens een vriend van Spurgeon die zei: "Ik heb in Spurgeons gezelschap vaker gelachen dan in de rest van mijn leven!" Dat zegt wel iets over hoe gezellig hij kon zijn.

Een keer moest Spurgeon een formulier invullen voor een verzekering. Een van de vragen ging over zijn gezondheid: "Heeft u sinds uw kindertijd ooit last gehad van aanvallen of stuip trekkingen?" Spurgeon schreef als antwoord: "Nee, behalve als u stuip trekkingen van het lachen bedoelt!" Dat laat echt zijn gevoel voor humor zien.

Op een dag maakte Spurgeon samen met een Amerikaanse predikant een wandeling door een bos in Surrey. Opeens zei Spurgeon: "Kom, laten we God danken voor het lachen!" Hij bedoelde daarmee dat lachen goed is en dat we God ervoor mogen bedanken.

In de Bijbel staat ook dat er een tijd is om te huilen, maar ook een tijd om te lachen (Prediker 3:4). Het is natuurlijk niet goed om anderen uit te lachen, maar lachen zelf is een cadeau dat God ons heeft gegeven. Denk er maar eens over na: eigenlijk zouden christenen de gelukkigste mensen van

allemaal moeten zijn! Waarom? Nou, omdat we mogen weten dat al onze zonden zijn vergeven en dat we een goede relatie met God mogen hebben. Hij zorgt als een Vader voor ons, hier op aarde én straks in de hemel.

We hebben heel veel beloftes van God. Hij zegt dat hij altijd voor ons zal zorgen, dat alles goed zal komen voor wie Hem liefhebben, en dat hij ons nooit alleen zal laten. Wat er ook gebeurt, God helpt je en leidt je op de weg die je moet gaan. Ook als je straks grote keuzes moet maken in je leven—over wat je wilt worden, waar je wilt gaan wonen of misschien met wie je later wilt trouwen—mag je erop vertrouwen dat God je hierin zal helpen als je Hem volgt.

Denk er daarom aan: Als christen hoef je niet saai en verdrietig door het leven te gaan! Eigenlijk is het best gek als christenen altijd sip zouden kijken. Dan zouden andere mensen misschien denken dat geloven in God maar vervelend en treurig is, en niemand zou dat willen. Laat daarom zien dat je blij bent met God en dat het fijn is om christen te zijn! Het is juist het beste en mooiste leven dat je je kunt voorstellen.

