

GETROKKEN MET TOUWEN DER LIEFDE



Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen... Ik trok ze met mensezelen, met touwen der liefde. Hosea 11:1, 4

Niets kan de mens geheel bevredigen dan alleen de liefde van de Heere en de Heere Zelf. Onze Heere Jezus te omarmen, in Zijn liefde te verkeren en ten volle verzekerd te zijn van onze gemeenschap met Hem, dat is de hoogste vreugde. Beste lezer, u hoeft geen andere levensstijlen uit te proberen om te zien of er een betere levensstijl is dan die van de christen: als u door de wereld dwaalt, zult u niets zien dat vergelijkbaar is met het aangezicht van uw Heiland; al bezat u al het goede van de wereld en u zou uw Zaligmaker kwijtraken, dan zou u de ellendigste van alle mensen zijn; maar als u Christus wint, dan is dat het paradijs. Al zou u ook leven in armoede, of sterven van honger, dan nog zult u verzadigd worden met Zijn gunst en vol zijn van de goedheid van de Heere. Onze hemelse Vader trekt ons dikwijls met koorden der liefde. Hoe traag reageren wij dikwijls op Zijn tedere trekking! Hij trekt ons tot Zich om een eenvoudiger geloof in Hem te oefenen; maar we hebben het vertrouwen van Abraham nog niet verkregen; we laten onze wereldse zorgen nog niet aan God over. Ons kleine geloof brengt een magerte in onze ziel; we zetten ons hart niet wijdopen, hoewel God beloofd heeft dat te vervullen. Trekt Hij ons vandaag niet naar Zich toe om ons vertrouwen op Hem te stellen? Horen we Hem niet zeggen: 'Kom, Mijn kind, en vertrouw op Mij. Het voorhangsel is gescheurd, kom in Mijn aanwezigheid, Ik ben uw vertrouwen ten volle waard; werp al uw zorgen op Mij. Schud het stof van uw zorgen af en trek uw schoonste lofgewaad aan.'

