

GENEESMIDDELEN



Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven Lukas 4:23

Wanneer u snel een verkeerde richting inslaat, zult u niet de plaats bereiken die u zoekt. Alle redmiddelen buiten onze Heere Jezus zijn ijdel. Bent u bij dokter formaliteit op spreekuur geweest? Hij is op dit moment de meest populaire dokter die er bestaat. Heeft hij u verteld dat u zich moet houden aan formulieren en regels? Heeft hij u zoveel gebeden en zoveel diensten voorgeschreven? Ah! Velen gaan naar hem toe, en ze volharden in religieuze verplichtingen, maar deze geven geen blijvend gemak aan het geweten. Hebt u dokter zedelijkheid geprobeerd? Hij heeft een grote praktijk en is een goede oude joodse arts. "Wees goed in uw uiterlijke werken," zegt hij, "en het zal naar binnen werken en het hart reinigen." Een groot aantal personen zou door hem en door zijn assistent, dokter fatsoen, die bijna net zo slim is als zijn meester, zijn genezen; maar ik heb het op goede gronden dat geen van hen afzonderlijk, en zelfs niet de twee samen, ooit een inwendige ziekte zou kunnen genezen. Doe wat u kunt, uw eigen doen en laten zal de wonden van een bloedend hart niet kunnen stoppen. Dokter zelfverloochening heeft ook een druk bezochte praktijk, maar de mensen worden niet gered door zichzelf te verloochenen totdat ze eerst hun zelfrechtvaardigheid verloochenen. Dokter hartstocht heeft veel patiënten, maar zijn genezingen overleven zelden de zonsondergang. Dokter gevoel is erg gewild bij tedere geesten, die proberen verdriet en wroeging te voelen, maar die manier van genezen werkt ook niet. Alles wat we buiten onze gezegende Heere Jezus Christus proberen, zal de zieke ziel niet genezen. U kunt heel uw leven menselijke geneesmiddelen uitproberen, maar de zonde zal aan de macht blijven, de schuld zal zich vastklampen aan het geweten en het hart zal net zo hard blijven als altijd.

